

Forsamlingshus



Forsamlingshus – er ifølge Wikipedia en bys kulturhus og mødested. I Danmark er der omkring 1.000 forsamlingshuse. De første forsamlingshuse blev oprettet i 1800-tallet som led i en folkelig samling.

I forsamlingshuset kunne der være en fælles madklub, hvor man skiftes til at lave mad – og andre kan glæde sig til at få maden serveret og snakke med andre, både børn og voksne. Planlagt samvær om måltidet i et forsamlingshus - hvor de voksne kan tale og børnene lege - er gewinst både for de tavle børnefamilier og de ensomme ældre, og kan lufte måltidet og smagsoplevelsen – samtidig med at unge kan lære at lave mad som momor lavede den, eller ældre kan lære nye retter at kende.

En læseklub i forsamlingshuset for unge og ældre – hvor generationer får glæde af hinanden. Skolebørn har brug øve at læse (et kvarter hver dag), og højtlæsning er mere motiverende, og ældre der har vanskeligt ved at se kan have glæde af en højtlæsningsven. Så en læseklub i forsamlingshuset får de unge og ældre sammen og lygget et venskab, samtidig med at læseklubben giver mere mening når man glæder den anden – samtidig kan snakken om indholdet give børnene en bedre forståelse. På samme måde kunne en lektiecafé, som et tilbud i forsamlingshuset, være med til at skabe bånd mellem unge og ældre.

Nybakte mødre er til alene i løbet af dagen, så at kunne have et forsamlingshus hvor man kan komme og mødes med andre, få viden og samvær med andre (udover eller sammen med madrugtningen) som andre kvinder i bedstemorgenerationen kunne være en støtte og til glæde for alle parter.

Der er meget viden og erfaring som ældre har, såvel som unge, som vi kunne glæde hinanden med ved at lave små kurser, fx i bavi.



Torvet

Torvet – drømmer jeg om bliver som i den gamle julekalender "Jul på torvet" hvor Poul Reichardt var juletrafikanten og hvor de ved fælles hjælp får bevaret et hyggeligt torv, uden biler og parkeringsplads. Men vi skal have det skabt.

Torvet Torv har et par gode butikker, der også tiltrækker kunder langvejs fra. Men der er ikke noget der holder på dem, eller på de lokale – som nok tager til Lyngby eller København, når der skal hyggeshoppes. Der mangler miljø og stemning på torvet, hvor har lyst til at komme for at mødes og hygge sig. Der skal være mere end et "husholdningsmæssigt behov", der skal kunne tiltrække kunderne og Torvets borgere til torvet. Fx med musik på torvet – hvorfor ikke invitere Sættelø Jazzyklub på besøg?

Jeg foreslår mg, at trafikken ledes udenom torvet (fx igennem parkeringspladsen bag Buggen og Irma), således at der sikres helhed og hygge – en bymide, hvor der er plads til at udfolde sig på uden at tænke på biler, busser og cyklistere.

Jeg foreslår mg at Torvet torv hvor der er plads til "gædefest", hvor vi kan samles til jul til julemarked og juletræslest, være uhyggelige sammen til Halloween, holde fastfest, fastelavn mv. alt sammen noget der kan være til gavn for lokal miljøet og butikkerne.

Sådan et torv kunne danne rammen om mange begivenheder, også torvedage hvor de lokale kunne komme med deres æg, honning, loppe og meget andet.



MIT TRØRØD - MIT TRYGGERØD

Der var engang hvor man blev født i en by, voksede op i samme by – gik i skole, fandt sig en levested, stiftede familie og blev gammel – alt sammen et trygt sted, hvor man kendte hinanden og var afhængige af hinanden på godt og ondt. Der var dengang tale om geografiske fællesskaber, hvor det i dag mere er identitetsfællesskaber.

Nu til dags fødes man i én ende af landet, går i vuggestue, børnehave og i skole måske flere forskellige steder i landet. Man tager sig en uddannelse, flytter til storbyen, finder kærligheden – måske på den anden side af kloden – undervejs livet igennem flytter man afhængig af jobs, muligheder og sikkert langt hen på vejen også af tilfældigheder. Og der hvor man i dag kender hinanden, er afhængig af hinanden, og finder tryghed i identitetsfællesskaber som fx mødegrupper, idrætsklubber mv. Identitetsfællesskaberne i dag findes i høj grad også i den virtuelle verden. Man plejer venskaber via sociale medier som f.eks. facebook, man mødes over Skype og hygger sig måske sammen i et spilunivers som f.eks. WorldOfWarcraft.

Min vision for Trørød er at genskabe nogle af værdierne fra det geografiske fællesskab. Et trygt og varmt sted – Tryggerød!! Jeg ønsker, at vi i højere grad mødes på tværs af generationerne, at vi lærer hinanden at kende hér hvor vi bor, at vi får et fællesskab sammen – også selvom vi ikke er afhængige af hinanden mere, som man var engang – at vi får noget at være sammen om og at vi begynder at være noget for hinanden – på tværs af alder og på tværs af identitetsfællesskaberne.

Der er mange ting vi kan lære af hinanden, meget vi kan have glæde af ved at mødes og være sammen om. Mit Tryggerød er et sted, hvor der er:

- Samvær med hinanden
- Man lærer af hinanden og
- Hjælper hinanden

Men det kræver noget af sammenne, som jeg mener, at Trørød Grundejerforening kan være med til at skabe. For mig kunne tre ønsker være med til at skabe fundamentet for min vision:

- Forsamlingshus – til fx fælles musik, læseklub, lektiecafé, sy og hobbyværksted, små kurser (fx bolchekursus, sytekniskurs), årlige fester som julehygge, halloven, høstfest, fastelavn mv.
- Torv (ikke en gennemkørsel, men et egentlig torv) – med markedspæds og loppemarked
- Fællesarealer rundt omkring i nærmiljøet hvor man kan mødes, hvor der er legeredskaber for både børn og voksne, som man kan træne ved og hygge sig sammen



Fællesarealer

Fællesarealerne kunne skabes i fællesskab ud fra de naboers ønsker, så der er et ejerskab. Der er et behov for fælles samlingssteder med fritum, legeplads og rekreative områder, hvor både børn, unge og voksne samt beboere fra de omkringliggende boliger kan mødes om spontan motion, bevægelse og samvær.

Fællesarealerne kunne anlægges i noget af det meget kuperede terræn, så der lægges op til bevægelse og kreativ leg. En plads der både har en legeplads for børn og motionredskaber for voksne, samsøhave/kryddemave, en bålplads/grill og petanquebane samt en pavillon, borde og bænke, så også fællesmåtter kan komme på dagsordenen.

Fællesarealerne bør være for alle, der kan bruge det som mødested - skanne fristeder som også daginstitutionerne kan have som et kærkommen udflugtsmål. Fællesarealerne vil være en mulighed for fælles aktiviteter, der er meget vigtige for det sociale liv i Trørød. Både børn, voksne og institutioner vil få mulighed for sammen at styrke byens sundhed gennem de mange faciliteter, der lægger op til bevægelse og leg i hverdagen.



Indsendt af:
Rikke Blume Dam
Dempeung 4, Trørød
2050 Vedbæk
Rikke@blume-dam.dk
Tlf. 45891542 40464416