

# Strategi for byens parker og grønne områder

## Notat fra Trørød Grundejerforening

### Oversigt

Strategien er primært forvaltningens overblik over værdierne og udviklingspotentialerne i de kommunale parker og grønne områder. Dokumentet rummer også profiler af kommunens 11 bydele og er alene derved interessant læsning.

Parker og grønne områder er vurderet på en skala fra 1-3 for oplevelsesværdien med hensyn til

- Naturrigdom
- Fred og ro
- Fysisk aktivitet
- Kulturhistorie
- Socialt fællesskab
- Læring

Hvert omtalt område er vurderet for hvilke udviklingspotentialer det rummer med henblik på fremme af

- Sundhed
- Natur
- Oplevelser
- Klima

### Grønne områder omkring Trørød

Fra Trørød bydel omtales Trørød park. Denne park ligger lidt hengemt og er sikkert ukendt for mange borgere. Strategien peger på nogle gode tiltag for parken. Strategisk ligger denne park godt i den del af Trørød der ellers har længst til de rekreative områder der omkranser Trørød.

Trørødborgerne har nemlig unikke muligheder med adgang til store statslige naturområder

- Trørød Skov
- Jægersborg Hegn
- Kohaven med Kohaveengen
- Maglemosen

og mange private men til dels åbne områder

- Frydenlund
- Trørødskolens udearealer
- Haveforeninger (Majsletten, Skovly og Vedbæk)
- Grønne areal langs Ellesletten
- Markerne omkring Trørød

- Kikhanerendens randzoner herunder Svinesø mose og Gissø (el. Giese sø)

Kikhanerenden nævnes ikke med navn i strategien, men kun indirekte under omtalen af Grisestien.

### **Sociale mødesteder**

Strategien påpeger at bydelens sociale mødesteder i dag er Bytorvet og området ved Trørøds skolen. Det er mærkeligt at Gl. Holte kirke ikke er nævnt eksplicit i denne sammenhæng.

Strategien lægger op til at Trørødparken kunne få større betydning i bydelen.

### **Klima**

Det er et vigtigt tema for strategien at afbøde virkningen af klimaforandringer fx ved at overfladevand samles og styres ud i lavereliggende natur

### **Udviklingstemaer**

Strategien giver nogle løse temaer at arbejde videre med

- Styrke adgangen til omliggende natur, herunder kysten (! Sti dertil?)
- Tilbyde faciliteter til aktiviteter på de mange ruter der er i og omkring bydelen
- Flere grønne mødesteder med faciliteter, herunder forbedre Trørødparken

Det er nu op til borgerne at komme med konkrete forslag under høringsfasen.

## **Inspiration til og fra borgerne**

I Trørød grundejerforening har vi ofte drøftet hvorledes vor bydel kunne udvikles og foreningen vil selvfølgelig give sit bidrag til høringen. De følgende uforpligtende tanker kunne også inspirere. Send gerne jeres løsere indfald til grundejerforeningen, hvis det føles som en for stor mundfuld selv at skrive til kommunen. Det vil så indgå i vores besvarelse.

### **Stier**

En sti i sig selv er ikke et grønt område, men ved de omgivelser den går igennem eller fører til bliver stier til et væsentligt element i en strategi for parker og grønne områder.

Trørød bydel har i dag 4 gennemgående stier

- Grisestien
- Caroline Mathildestien
- Nyvangsstien, (den i villakvarteret)
- Kratmosestien

og mange småstier, der forbinder sidevejene. Lokalt kan der være ønsker om småstier, der sikrer større ubrudte stisystemer eller lettere adgang til omkringliggende natur.

Der kunne også tænkes helt nye stiforløb. Spændende om der er sådanne tanker bag strategiens ønske om at styrke adgangen til kysten.

## **Søer**

Trørød bydel har ikke mange søer, vel kun de 2 i Trørødparken, men mange vådområder. Måske kunne der (gen)skabes åbne vandspejl, så vi ikke skal søge til Maglemosen, Aggershvide jorder eller Bøllemosen.

## **Sociale mødesteder**

lyder meget akademisk; men det kan blot være en bænk på et vejhjørne hvor der er lidt mere plads. Der er måske ikke mange der vil bruge bænken, men signalværdien er stor: her er et fælles frirum. Her kan 2 barnevogne få sig en snak. Bydelen tilbyder heller ikke mange fælles legemuligheder for de helt små. Legepladser eller småparker, hvor kan de være? Trørødparken kan blive perfekt, men der er ønske om flere gerne i tilknytning til stierne.

Der er fremragende muligheder for aktiviteter i udkanten af bydelen for de store børn (og de voksne), men det er ikke steder hvor man mødes spontant. Der mangler så at sige 'gadehjørner, hvor man kan hænge ud'.

Grundejerforeningen er især optaget af bytorvet. Det er slet ikke attraktivt som mødested uanset alder, men kun som indkøbssted – og det skal blive mere attraktivt som sådan. Mange tanker er i omløb og her skal tænkes stort og af mange, så ønskerne kan få stor opbakning og derved blive en realitet.

Visionen kunne være en symbiose mellem indkøbssted og traditionel park, måske i den form der kendetegner små sydeuropæiske byer. Så kan Torv og Trørødparken ligge side om side og den nuværende park kan passende omdøbes til Trørød søpark.